



# Regendoosje maken

Marcus 4:37-39

“Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, en de boot liep vol water. Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen: ‘Meester, word wakker! Doe toch iets, straks verdrinken we!’ Jezus werd wakker. Hij zei streng tegen de wind en het water: ‘Houd op! Wees stil!’. Het hield op met waaien, en het water werd helemaal rustig.”

## Opdracht:

Maak een regendoosje.

Stop wat kralen of rijst in je bakje.

Scheur kleine stukjes aluminiumfolie en stop die ook in je bakje. Plak de deksel erop met plakband.

Schudden maar! Dan hoor je een regengeluid.



## Om door te praten:

1. In het verhaal van vandaag gaat het over een storm op het water. Hoe reageert Jezus op deze storm?
2. Heb jij wel eens een echte storm meegemaakt?
3. Wat betekent het als we zeggen ‘we maken stormen mee in ons leven’?